

Ik lig in bed en zie de maan
hoog in de lucht, hier ver vandaan.
Ik doe mijn ruimtepak gauw aan,
ik moet nog even naar de maan.



Snel stap ik in mijn raket,
aan de kant, opgelet.
Drie twee een, pas op pas op,
opzij opzij, want ik stijg op.



Ik zweef wat rond in mijn raket
tot ik hem op de maan neer zet.



Ik pak mijn stiften en stap uit,
ik kijk en loop wat rond.
Dan teken ik twee ogen
een neus en nog een mond.



Dan ga ik weer met mijn raket
terug naar huis, terug naar bed.



Ik lig in bed en zie de maan
hoog in de lucht, hier ver vandaan.
Ze lacht naar mij en kijkt me aan,
ik fluister: welterusten maan.